

Kerkbode Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof'
7 t/m 13 oktober 2017

Kerkdiensten op zondag 8 oktober

Open Hof	09.30 uur	Ds. Kasper Jager
Burgwalkerk	17.00 uur	Ds. Jos van der Sterre, cantatedienst Cantate BWV 104 Du Hirte Israël, höre
Open Hof	19.00 uur	@nline, jongerendienst, met ds. Arjan Oosterwijk

Vierende gemeente

Bij de diensten

Zondag 8 oktober - 17e zondag na zondag Drie-eenheid, 18e na Pinksteren

Open Hof 09.30 uur In de morgendienst in Open Hof zal ds. Kasper Jager (voor het eerst) voorgaan in Open Hof. Aan de orde is Lucas 14,1-11. Na afloop is er koffiedrinken. Dan kunt u ds. Kasper Jager en zijn vrouw de hand schudden en begroeten.

Burgwalkerk 17.00 uur 's Middags is er om 17.00 uur in de Burgwalkerk de uitvoering van cantate BWV 104 van J.S.Bach. 'Du Hirte Israël, höre' heet deze cantate. Jezus als de Goede Herder, dat is het thema van deze cantatedienst. Een pastoraal thema, dat beelden oproept van klaterende watervalletjes en lommerrijke bospartijen. Herders en herderinnetjes van Meisner porselein in frisse tinten. Psalm 23, die in het slotkoor van de cantate 104 verwerkt is, suggereert dat ook wel: ik ben het schaapje dat door de trouwe Herder naar grazige weiden en frisse waterstromen wordt gebracht. Mijn ziel laaft zich aan zijn Woord. In de bijbel worden herders echter over het algemeen niet zo liefelijk neergezet: Kaïn en Esau zijn ruwe persoonlijkheden. Ze bezitten alle kenmerken van de jager, laten nooit over zich heenlopen en slaan dood wie hun een strobreed in de weg legt. Ruw, maar ook dapper en moedig. En wie denkt dat het alleen mannen zijn die zo neergezet zijn in de bijbel moet maar eens het verhaal van Jael uit Richteren lezen. De herder is dus niet onschuldig zorgzaam. Als je met deze verontrustende associaties een psalm als 23 herleest, dan zie je andere woorden in de tekst opdoemen: gevaar, moed, vijand. Woorden die niet makkelijk in Meisner porcelein zijn uit te beelden, maar die soms wel te horen zijn in de muziek van Bach. Jos van der Sterre is de voorganger, Aart Mateboer tenor, Lars Terray bas, Marijn de Jong organist en het Bachkoor & -orkest Kampen staat onder leiding van Bob Vaalburg. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Van harte welkom!

Open Hof 19.00 uur Na een wat langere zomerstop dan je van ons gewend bent, ben je zondagavond weer van harte welkom bij de jongerendienst @nline. We beginnen om 19:00 uur in het Open Hof. Het jaarthema dit jaar is Gelijkenissen. Arjan Oosterwijk uit Wezep zal deze avond de overdenking verzorgen. Hij zal de gelijkenis van de verloren zoon met ons behandelen. De Ontmoetingsband uit Hattem komt voor ons spelen en met ons zingen. Na de dienst kun je nog even blijven om na te praten. Wij zullen zorgen voor koffie, thee, fris en iets lekkers. Kom naar @nline voor eigentijdse muziek en een inspirerende overdenking! We zijn nog op zoek naar versterking, dus lijkt het je leuk om mee te helpen met het voorbereiden van een jeugdendienst, neem dan contact met ons op. Wij hopen dat jij

komt, want we organiseren deze dienst voor jou en tot eer van God.

Team @nline online@openhofkampen.nl

Gezegende diensten!

Gebedsgroep

Zondag 8 oktober komt de gebedsgroep voor de morgendienst weer bij elkaar. We willen God danken en bidden. Dat gebeurt in de vorm van een inleiding en vervolgens een kringgebed. Daarbij kan ieder haar/zijn eigen gebedsonderwerpen inbrengen. Het is goed om met elkaar te bidden. In stilte aanwezig zijn en de gebeden meemaken, is ook prima! Wilt u met ons mee bidden? Dan bent u van harte uitgenodigd! Als u gebed nodig hebt, willen we voor u bidden. We treffen elkaar om 09.00 uur in de hal van de Open Hof. Tot aanstaande zondag 8 oktober! Wim Gussekloo, namens de gebedsgroep.

Collectes en collectedoelinden zondag 8 oktober:

1. Voor de getroffen en op het eiland St. Maarten
2. Kerk & eredienst

Kerkdienst op zondag 15 oktober

Open Hof 09.30 uur Musical 'Als bomen (s)preken'

Bij de Musical:

Op zondag 15 oktober zal in de morgendienst de musical 'Als bomen (s)preken' worden uitgevoerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Lieder worden geoefend door muzikanten en zangers. Spelers leren hun rol en zetten die met enthousiasme op de planken. Bedieners van beamer en geluid delen in de voorbereidingen. Kortom: het gonst van activiteiten.

De musical kreeg van Henk Keijzer de titel: 'Als bomen (s)preken' In Bijbelverhalen spelen bomen soms een belangrijke rol. Zij komen in de musical aan de orde. Maar ook bomen uit ons dagelijkse leven hebben een verhaal.

Het zijn niet alleen spelers, oud en jong, die actief zijn, ook op de aanwezige gemeenteleden wordt een beroep gedaan met zang van bekende en toepasselijke liederen. Interactie dus. Bent u benieuwd geworden? Gewoon een beetje nieuwsgierig naar wat bomen ons te vertellen hebben?

Hartelijk welkom op zondag 15 oktober in Open Hof om 9.30 uur.

Collectes en collectedoelinden zondag 15 oktober:

1. Kerk in Actie I(KIA). Deze collecte van KIA is voor ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en ZWO vraagt aandacht voor het werk in Sudan.
2. Kerk & Eredienst

Van ds. Kasper Jager: dank voor het warme welkom voor mij en mijn gezin in Kampen

Lieve mensen,

Als gezin hebben we een hectische week achter de rug. Het begon met een warm en overweldigend afscheid van Borger op vrijdagavond 22 september en zondag 24 september. Op dinsdag 26 september volgde de verhuizing naar Kampen. En afgelopen zondag 1 oktober mocht ik in de middagdienst in de Burgwalkerk als predikant intrede doen en werd ik verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Open Hof.

Het voelt goed in ons nieuwe huis in Kampen. Daaraan dragen ook de kaarten, bloemen en presentjes bij ontvangen vanuit de burgerlijke gemeente en de verschillende (wijk)gemeenten en kerken in en om Kampen. Inmiddels zijn ruim 80 van de 120 verhuisdozen uitgepakt. Het zal nog wel even duren voordat ons huis volledig ingericht is. Hierbij onze volledige adresgegevens: Kasper en Grietje Jager, Siriusweg 7, 8262 BE Kampen. Telefoonnummer: 038-8532470. Mijn werk E-mail: ds.jager@openhofkampen.nl. Onze twee jongste kinderen Jaco en Betto wonen beide nog maar een korte tijd bij ons in. Jaco gaat begin november voor 4 à 5 maanden op wereldreis en Betto gaat begin december begeleid wonen in Apeldoorn.

Met een tevreden en warm gevoel kijk ik terug op mijn intrededienst. Het was fijn om dit samen met mijn beide collega's Berthina en Leon te mogen doen. Mooie geschenken mocht ik ontvangen van de kinderen van de oppasdienst en van de kindernevendienst. En de kleurrijke liturgische bloemschikking heeft inmiddels een mooie plek gekregen in ons huis. Bijzonder ook om na de dienst zo hartelijke welkom te worden geheten door Leon, Pieter en burgemeester Bort Koelewijn. Zowel voor als na de dienst werd er heel goed gezorgd voor de gasten. Veel dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt!

Komende zondag 8 oktober mag ik voorgaan in de Open Hof. Na afloop van de dienst is er dan alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In de aan mij gerichte welkomstwoorden bij mijn intrede klonken hoge verwachtingen door. Maar ook dat ik als predikant vooral mezelf moest zijn. Bij God mogen we onszelf zijn. Die woorden zong ik ook bij mijn intrede: "Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef in mij!". Een hartelijke groet, ook van Betto, Jaco en Grietje, ds. Kasper Jager.

Diaconale gemeente

Koffie in de kerk

De eerstvolgende koffiemiddag zal zijn op 17 oktober aanstaande. U bent van harte welkom van 14.30 u tot 16.30 u in Open Hof.

Meldpunt vragen/zorgen

Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 3326559 of 3322132. Zij denken graag met u mee en zoeken met u een weg.

Vanuit de kerkenraad

Intrede ds. Kasper Jager

Wat was het een mooie dienst afgelopen zondagmiddag in de Burgwalkerk! De intrededienst van ds. Kasper Jager, bijgewoond door veel gasten en gemeenteleden, ligt alweer achter ons. We zijn dankbaar dat we ds. Jager en zijn gezin mochten begroeten in onze gemeente. Zoals Jezus op weg ging met Mozes en Elia, met Zijn wet en met Zijn profetieën, zo mogen wij op weg gaan met onze Heer. Dat kwam tot uiting in de verkondiging n.a.v. het verhaal van de Emmaüsgangers. We mochten met elkaar stil zijn en samen ook een zegen vragen over het werk wat ds. Kasper Jager in onze gemeente gaat doen.

Er waren veel goede woorden van diverse kanten. Het was ook fijn dat burgemeester Bort Koelewijn aanwezig was en hem en zijn gezin namens de gemeente Kampen welkom heette. Het laat zien dat er betrokkenheid van ons gemeentebestuur is met het kerkelijk leven. Wilt u de intrededienst nog een keer beluisteren, dan kan dat via onze website.

Ds. Jager begint nu met zijn werkzaamheden in onze wijk. Dat start met een inwerkperiode en vooral met veel kennismaken. Als eerste met de gemeenteleden. A.s. zondag gaat hij voor in de morgendienst en na afloop kunt u hem allemaal de hand schudden. Hij zal ook kennis komen maken met allerlei verschillende groepen in onze gemeente. Dat zijn er nogal wat, dus dat heeft best wel wat tijd nodig. En dan moet tussendoor ook nog een stapel verhuisdozen worden uitgepakt. We wensen hem een rustige inwerkperiode en veel plezier in zijn werk. En we hopen dat hij, zijn vrouw Grietje en hun kinderen zich gauw thuis zullen voelen in Kampen en in de Open Hof.

Pieter Treep

Nog één keer de herinrichting

Afgelopen week vergaderde de bouwcommissie voor de herinrichting van de Open Hof voor de laatste keer. Allerlei kleine zaken kwamen aan de orde. Maar dat deden we pas nadat we met elkaar de vele positieve reacties hadden gedeeld. Fijn, dat u als gemeente zo blij bent met de nieuwe uitstraling en inrichting van de Open Hof. En ook fijn, dat u dat met ons wilde delen.

Niet alles is helemaal af. Links en rechts moeten nog wat zaken worden afgerond. Kitranden aanbrengen bijvoorbeeld, een haakje in het plafond draaien voor de kerstster, kapstokken in de gang. Zaken die u misschien niet eens waren opgevallen.

Wat bijzonder was, was het bespreken van de laatste rekeningen. Zo schreef ik eerder dat we erg content waren met de flexibiliteit van aannemersbedrijf Van de Wetering. Van de Wetering dacht mee en bewoog mee, waar mogelijk was. Nu blijkt dat Van de Wetering bewust voor een aantal zaken niet eens alle uren in rekening heeft gebracht. Het bewijst ook maar weer hoe goed het is dat je iemand, met wie je al jaren een goede relatie hebt, een opdracht gunt.

Ook van schildersbedrijf Roorda kregen we een presentje. De achterzalen zijn voorzien van scan en daarna geleverd door mensen uit de kerk. Roorda heeft deze scan en de benodigde verf gratis ter beschikking gesteld. Dank van ons richting Van de Wetering en Roorda.

Vaste gebruiker Christelijk Mannenkoor D.E.V. is ook weer present op hun vaste donderdagavond. Zij zijn eveneens erg tevreden met de zaal en verrasten ons met een mooi bloemstuk. We moesten het zien als een felicitatie met zo'n mooi gebouw. Dank daarvoor! De bouwcommissie is opgeheven. Alle taken zijn weer overgedragen aan de beheerscommissie. Zij zullen aan de beide Colleges van Kerkrentmeester verantwoording afleggen over de gedane investeringen. Mochten er nog onvolkomenheden zijn, dan is het ook aan hen om voor een oplossing te zorgen.

Wanneer u nog niet de tijd heeft gevonden om alles te bekijken in de Open Hof, dan is 7 oktober misschien een optie. Op die zaterdag is tussen 14.00 en 17.00 uur het kerkgebouw open en kan iedereen alles bekijken. Ook onze vaste huurder van het uitvaartcentrum heeft dan de deuren geopend. U bent van harte welkom. De koffie en thee staan klaar.

Pieter Treep

Lerende gemeente

Vorming en Toerusting: kring 3 - Geloven in de kunst

Er bestaan heel veel prachtige schilderijen over het christelijke geloof. Vaak zijn het Bijbelse voorstellingen, maar ook plaatjes over het leven van de mens voor God. Het is fascinerend te ontdekken wat deze schilders met hun schilderijen proberen te zeggen

Dit en nog veel meer gaan we samen met ds. van Veluw ontdekken op deze interessante avond. We zullen (detail)foto's gaan bekijken van een aantal schilderijen en we spreken met elkaar over wat we zien. Dit werpt vaak een nieuw licht op de Bijbelse verhalen.

Woensdag 11 oktober in de Burgwalkerk, aanvang 20.00 uur

Bijdrage € 5,00

Vorming en Toerusting: kring 5 – bezoek museum Catharijneconvent Utrecht

Naar aanleiding van kring 4, "geïnspireerd door Luther" gaan we op zaterdag 14 oktober naar het museum Catharijneconvent. Belangrijk is dat u zich hier voor opgegeven heeft, dus voor hen een herinnering.

Mocht u nog mee willen, maar heeft u zich niet opgegeven, belt u dan eerst met Ingrid van de Berg tel. 06 13585341 om te informeren of u nog mee kan. De NS kaarten en rondleiding zijn gereserveerd op basis van de opgaven. Graag opgeven vóór woensdag 11 oktober

De bijdrage voor deze excursie is € 15,00 inclusief NS-groepsretour en rondleiding door een gids. Daarnaast entree museum. Dus als u een museumjaarkaart heeft: meenemen!

Zaterdag 14 oktober, 8.30 u verzamelen op station Kampen-Zuid.

Catechisaties

Met de catechisaties beginnen we na de herfstvakantie. De jongeren krijgen daarvoor een schriftelijke uitnodiging.

Correctie

Helaas zijn er door wijk A en wijk Westerkerk jongeren uit onze wijkgemeente uitgenodigd voor de catechisaties aldaar. Waarschijnlijk komt dit doordat degenen die de uitnodigingen verzorgden deze adressen hebben doorgekregen van het kerkelijk bureau. Let er even op. De uitnodigingen van ons catecheseteam volgen nog.

Overige mededelingen

Dopelingen, doopdiensten en doopaangifte

De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 22 oktober. Voor deze dienst op zondag 22 oktober is al een dopeling aangemeld. Zorgt u ervoor dat uw gegevens uiterlijk 14 dagen voor de doopdatum bij de scriba bekend zijn? Doopaangifte kunt u het beste digitaal doen en i.v.m. de vakantie van de scriba bij ds. Leon Eigenhuis.

Berichten via de beamer

Wilt u mededelingen via de beamer tonen? Stuur ze voor donderdagavond 19.00 uur naar berichten@openhofkampen.nl

Berichten voor het kerkblad:

De kopij graag aanstaande maandag 9 oktober vóór 16.00 uur naar kerkbode@openhofkampen.nl mailen.

Volgende week zal Berthina van der Kamp de kopij verzorgen.

Op maandag 16 oktober zal ds. Leon Eigenhuis de kopij verzorgen. Deze kopij is i.v.m. de herfstvakantie voor twee weken.

Op maandag 30 oktober zal ds. Kasper Jager de kopij verzorgen.

Websites

Onze websites zijn voorlopig www.burgwalkerkampen.nl en www.openhofkampen.nl. Er wordt gewerkt aan één nieuwe website voor onze protestantse wijkgemeente.

Groet

Een hartelijke groet mede namens Leon Eigenhuis, Berthina van der Kamp en Kasper Jager.